



Mijn naam is Anne Erbrink en ik werk als vrijwilligster bij de Wereldwinkel in Wierden, die gestart is in november 1994.

Eén van mijn eerste klanten was Erik Wevers, een bekende hovenier in Wierden en verre omgeving. Bij zijn kleine huisje heeft hij een schitterende tuin aangelegd waarin hij zijn klanten rondleidt en hen alles vertelt over de vaak bijzondere planten die hij heeft en de behandeling die nodig is om er optimaal van te kunnen genieten.

Bijna elk jaar organiseert hij voor zijn klanten en belangstellenden open tuindagen waar ledere keer weer heel veel mensen op af komen.

Omdat hij ook erg begaan is met mensen die het veel slechter hebben dan wij geeft hij diverse instanties de gelegenheid om hun organisatie te promoten voor het goede doel.

Zo staat de Wereldwinkel er altijd met een tafel vol mooie producten uit de ontwikkelingslanden, de plaatselijke groep van Amnesty International is aanwezig en jonge kunstenaars geeft hij de gelegenheid hun beelden en schilderijen te tonen.

Tijdens deze dagen zie en hoor je met hoeveel liefde en kennis Erik over zijn werk spreekt.

Vanuit heel Nederland komen zijn gasten om deze bijzondere dagen mee te maken.

Ook naar kinderen is Erik heel educatief bezig en ze komen dus ook graag mee naar deze bijzondere tuin.

Erik en zijn tuin : ze zijn onafscheidelijk !

*Anne Erbrink.*